



Jaarverslag tafeltennis 2020

door Fiori Brockhuis

Namens iedereen van tafeltennis ons verslag

Namens fiori: in begin was de lockdown wel grappig, maar hoe langer het aanhield des de vervelender het werd. ik ben blij dat ik lange wandelingen kan maken met de hond. Maar begin het echt wel te missen de mensen de gezelligheid en natuurlijk het tafeltennissen. Zou blij zijn als alles weer is zoals het hoort.

Namens Samantha: Goeiemorgen, in het begin met de eerste lockdown vond ik het wel even heerlijk. Niets moeten geen ge-ren geen gevlieg. Geen wedstrijden meer tijd voor andere dingen in het weekend en avondjes niets. Daarna mochten we toch wat weken trainingen. Heerlijk en ook gemist, maar ook vooral de gesprekken en andere mensen spreken wat ik had gemist. En toen we weer niet mochten sporten viel dat zwaar. Vooral mentaal het niets meer kunnen en mogen. Veel mensen niet meer zien en spreken. Geen uitzicht op iets leuks. Het sporten lekker bezig zijn begon ik ook echt te missen. Dus nu blij dat het langzaam aan mooier weer wordt dat er zelf buiten wat kunnen gaan spelen. Maar kan niet wachten dat de trainingen weer beginnen. En hopelijk mogen de wedstrijden ook ergens weer.

Namens Jolanda: mis vooral de gezelligheid, vooral nu er meer dingen weggefallen zijn en ik eigenlijk nergens meer kom. Zelfs de boodschappen worden thuis bezorgd. Hopelijk komt er snel een einde aan deze tijd, niet om het sporten maar om de gezelligheid.

Blijf allemaal gezond en tot snel.

Namens Diane Tubanten: Ik mis jullie, ik mis sporten, ik mis de gezelligheid. Maar wat ik ook steeds meer ga missen is even een vast avondje afleiding van alle dingen.

Namens Tineke :Ik mis het ook ben alleen wel blij dat ik de kinderen nog gewoon zie. En dat Norbert en ik veel fietsen.

Namens Tjitske: Ik mis de gezelligheid. Ben een beetje lui aan het worden. Elke avond na de warme hap ga ik op de bank liggen een uurtje tukken.
Dus wordt tijd voor beweging.

Namens Thea: Het is nu erg rustig , waar je ook wel een beetje aan went maar ik zal blij zijn als we weer kunnen beginnen .geen tafeltennis en zwemmen de spieren worden stijf allemaal de groetjes en hopelijk tot snel

Namens Henriëtte: Het gaat eigenlijk best wel goed met mij, ik worstel me er aardig doorheen. Heb zo veel puzzels gemaakt dat ik voorlopig geen puzzelstukje meer wil zien. Lees veel, fiets graag en wandel fijn in het park. Heb wel vaak pijn in mijn voet en knie, maar bewegen blijft noodzakelijk om verder gezond te blijven. Ik Verheug me op het mooie lenteweer zodat ik binnenkort lekker buiten in de zon kan zitten lezen.

Sleep binnenkort mijn tafeltennistafel naar buiten en oefen dan weer vlijtig souplesse .
Voor allemaal: kop op en blijf gezond!