



Jaarverslag TC commissie 2020

door Martin van der Laan

27 februari 2020.. tijdens een live uitzending op NPO 1 over het nog voor ons onbekend virus genaamd Covid 19 - kreeg Bruno Bruins, voormalig Minister voor Medische Zorg een klein wit briefje in z'n hand gedrukt. Er was Corona geconstateerd in Nederland. Niet wetende achteraf dat dit kleine briefje heel Nederland op z'n kop zette... Ook voor ons als vereniging heeft dit tot op heden een grote impact gehad.

Het Roessingh heeft niet veel later de deur op slot gedaan voor verenigingen die gebruik maken van zwembad en sporthal.. Allemaal heel logische. Het Roessingh kun je zien als een ziekenhuis. Kwetsbare mensen worden hier verzorgd en die wil je zo goed mogelijk beschermen.

Dan is het voor mij alle hens aan dek. Als verantwoordelijke zaalhuur voor onze vereniging heb ik stad en land afgebeld. Miltjes gestuurd.. maar vooral wachten wachten en nog eens wachten. Ik heb gekeken naar beschikbare ruimte om onze leden te laten sporten. Roombeek – Twente hallen – Food Factory – UT Twente. Allemaal vroegen ze de hoofdprijs. Dat hebben we maar niet gedaan.

Het lastigste aan dit verhaal is dat deze Lockdown zo midden in het seizoen was en dat alle beschikbare ruimte al was verhuurd aan vaste huurders. En probeer daar naar eens tussen te komen als vereniging.

Onze tafeltennis groep is verhuisd (Schietbaanweg) naar de woensdagavond van 18:30 tot 20:00

Boccia speelt nog op een donderavond maar dan in sporthal Park de Kotten van 19:30 tot 21:00

De meeste pech hebben toch wel onze badmintonners. Had ik een mooi zaal geregeld. Het Diekman (linkerkant van deze hal) kon dat alleen maar tot oktober 2020. De rede was dat alle atletiek onderdelen van buiten naar binnen gingen. Dus voor deze groep weer snel een alternatief gezocht. De sporthal aan de Vasterlanden was nog vrij. Alleen op een wel heel onchristelijke tijd. Van 20:30 tot 22:00.

Alle sporten (zwemmen en binnensporten) van De Tubanten werden voor een kortere tijd stil gelegd. Na een tijdje konden we weer sporten. Maar uiteindelijk werd het later dit jaar definitief gestopt. Erg jammer...

Maar uiteindelijk (hoop ik) is iedereen tevreden over de zaal waarin ze nu kunnen spelen. Je kunt niet iedereen tevreden houden. Natuurlijk wil iedereen graag weer terug naar Het Roessingh alleen daar moeten we rekening mee houden dat dit de komende tijd niet zal gebeuren. Dus we moeten nog even volhouden.